

*Hij hield van zijn akkers, zijn weideland,  
daaraan had hij zijn hart verpand.  
Daar heeft hij gewerkt, daar heeft hij geleefd,  
daar heeft hij zijn mooiste jaren beleefd.  
Tot zijn dromen kleiner werden:  
zijn hofke, zijn koeien en nog wat gerief,  
hij had het allemaal zo lief.  
Nu valt er niets meer te wensen,  
dan een hemel zonder grenzen.*

de heer  
**Jos Dom**

weduwnaar van mevrouw  
**Maria Van de Putte**

Geboren te Berlaar op 2 augustus 1924  
en onverwacht in familiekring van ons heengegaan  
in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 22 april 2017.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Jos  
tijdens de plechtigheid in de aula van  
de begraafplaats Hemelshoek (zijstraat Smidstraat) te Berlaar  
**op vrijdag 28 april 2017 om 11.00 uur**  
waarna we zijn urne een plaats geven in het urneveld.

Samenkomst aan de aula om 10.45 uur.

Er kan een laatste groet gebracht worden aan Jos  
in rouwcentrum 'Van den Broeck',  
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)  
op dinsdag en woensdag van 19.00 u tot 20.00 u.

Dit melden u met diepe droefheid

Roger en Christiane Dom - Van Hool

Gunter Dom

Hannelore, Thomas

Pegie en Fabian Dom - De Ryck

Thibeau, Yannick, Xander, Vincent

Kurt en Sophie Dom - Deckers

Jonas, Julie, Jana, Jente

Armand en Christiane Dom - Keynen

Kristof Dom en vriendin Tina Vanderstraeten

*zijn kinderen*

*zijn klein- en achterkleinkinderen*

zijn schoonbroer, schoonzussen, neven, nichten

de families Dom - De Schutter en Van de Putte - Van Gestel

Rouwadres

Fam. Dom - Van de Putte

p/a Melkouwensteenweg 27 - 2590 Berlaar