

*Wie een schoon leven heeft geleid
en geluk gaf aan anderen,
sterft nooit helemaal.*

mevrouw
Lizette Moris

weduwe van de heer
Frans Van Eyken

Geboren te Berlaar op 7 februari 1929
en zachtjes in familiekring van ons heengegaan
in Woonzorgcentrum Heilig Hart te Nijlen
op 2 mei 2017, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Lizette
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk

Onbevlekt Hart van Maria te Berlaar-Station

op donderdag 11 mei 2017 om 10.00 uur,

gevolgd door de asverstrooiing
op de begraafplaats Hemelshoek te Berlaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.40 uur.

Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Lizette
in rouwcentrum "Van den Broeck",
Melkouwenssteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)
op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Dit melden u met diepe droefheid

Sidonia † en Louis † Moris - Van Eyken

Jos † en Julia † Moris - Schuermans

Jozef en Lydia Moris - Wuyts

Steve en Caroline Moris - Jacobs

Renke

Medard † en Jeanne † Van Eyken - Coeck

Jef † en Maria Van Eyken - Vervloet

Maarten Van Eyken - Van Houdt en kinderen

Michiel Van Eyken - Lowist

Gust en Gerda Van Eyken - Verhaegen

haar zus, broer, schoonbroers en schoonzussen

haar neven en nichten

de families Moris - Lacaille en Van Eyken - Vekemans

Met dank aan het personeel van WZC Heilig Hart
voor de goede zorgen.

Rouwadres

familie Moris - Van Eyken

p/a Melkouwenssteenweg 27 - 2590 Berlaar