

*Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde graag verder maar verloor dit gevecht.*

mevrouw

Bertha Van Gansen

weduwe van de heer
Evrard De Vries

Geboren te Nijlen op 20 december 1926
en zachtjes van ons heengegaan
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 8 mei 2017.

Dankbaar om haar leven onder ons,
nodigen wij u uit om afscheid te nemen van Bertha
tijdens de plechtige uitvaartliturgie
**in de parochiekerk van Sint-Rumoldus te Berlaar-Heikant
op zaterdag 13 mei 2017 om 10.00 uur,**

waarna we haar te ruste leggen in het familiegraf
op de begraafplaats Hemelshoek te Berlaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk
vanaf 9.40 uur.

Gebedswake op vrijdag 12 mei 2017 om 19.00 uur
in voornoemde kerk

Gelegenheid een laatste groet te brengen aan Bertha
in rouwcentrum 'Van den Broeck',
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)
op vrijdag na de gebedswake.

Dit melden u met diepe droefheid

Staf en Christiane Van Winkel - De Vries
Louis en Christine Put - De Vries

haar kinderen

Tom en Marijke Van Winkel - Bogaerts
Lander, Lowie

Jochen en Els De Jongh - De Zitter
Arne, Liv

Gert en Kim Put - Van Weyenbergh
Wout, Lila, Mina

haar klein- en achterkleinkinderen

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Van Gansen, Van den Wijngaert, Helsen, Verlinden,
De Vries en Van Looy.

Met dank aan het team van het Wit-Gele Kruis.

Rouwadres
familie De Vries - Van Gansen
p/a Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar