

*Moeders sterven niet,  
ze leven voort in hen  
die zij hebben liefgehad.*

mevrouw

**Paula Thys**

weduwe van de heer  
**Frans Goelen**

Geboren te Lier op 7 november 1929  
en zachtjes van ons heengegaan  
in AZ Sint-Elisabeth te Herentals op 13 juni 2017.

De familie nodigt u uit  
om samen afscheid te nemen van Paula  
tijdens de plechtigheid in de aula van de begraafplaats  
Hemelshoek (zijstraat Smidstraat) te Berlaar  
**op dinsdag 20 juni 2017 om 11 uur**  
waarna haar urne een plaats krijgt bij haar echtgenoot  
in het columbarium op de begraafplaats te Itegem.

Samenkomst aan de aula om 10.45 uur.

Gelegenheid tot groeten van Paula  
in rouwcentrum 'Van den Broeck',  
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)  
op maandag van 19.00 tot 20.00 u.

Dit melden u met diepe droefheid

Eric en Lydia Goelen - Wuyts

*haar kinderen*

David en Annik Goelen - Bellens

Jinthe

Jurn

Jara

*haar klein- en achterkleinkinderen*

haar broers, schoonbroer, schoonzussen,  
neven en nichten

de families Thys - Busschots en Goelen - Vekemans

Met dank aan de huisdokter, de thuisverpleging, familiehelp,  
het personeel van het AZ Sint-Elisabeth te Herentals  
en WZC Sint-Barbara te Herselt.

Rouwadres

Fam. Goelen - Thys

p/a Melkouwensteenweg 27 - 2590 Berlaar