

*Ik ben zo moe na deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.*

de heer
Eddy Van Gansen

Geboren te Berlaar op 20 mei 1954
en onverwacht in familiekring van ons heengegaan
in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 22 juni 2017.

Naar wens van Eddy,
vindt het afscheid plaats in intieme kring.

Gelegenheid tot groeten van Eddy
in rouwcentrum 'Van den Broeck',
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)
op dinsdag en woensdag van 19.00 tot 20.00 u.

Dit melden u met diepe droefheid

Hanne De Keuster

zijn petekind

Ben en Natascha De Keuster - Liekens
Margo

zijn neef en nichten

zijn vrienden en goede kennissen

de families Van Gansen - De Keuster

Rouwadres
familie Van Gansen
p/a Melkouwensteenweg 27 - 2590 Berlaar