

Verder leven in de harten  
van hen die je liefhebt, is nooit sterven.

de heer

Victor Joseph Moeys

weduwnaar van mevrouw

Vicky Caljon († 2004)

vriend van mevrouw

Frida Verstappen

weduwe van de heer

Gustaaf Thielemans († 2005)

lid van Okra Putte Centrum

Geboren te Watermaal-Bosvoorde  
op 25 maart 1943 en na een moedige strijd,  
in het bijzijn van Frida, zachtjes van ons heengegaan  
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 27 juni 2017.

Dankbaar om zijn leven onder ons,  
nodigen wij u uit om afscheid te nemen van Jos,  
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in  
**de parochiekerk van Sint-Remigius te Beerzel**  
**op woensdag 5 juli 2017 om 10.00 uur,**  
waarna we zijn urne een plaatsje geven in het columbarium op  
de begraafplaats Pasbrug te Sint-Katelijne-Waver.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk  
vanaf 9.40 uur.

Gelegenheid tot groeten in rouwcentrum 'Van den Broeck',  
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar-Heikant,  
op maandag van 19.00 tot 20.00 uur.

Dit melden u met diepe droefheid

Frida Verstappen

*zijn vriendin*

Geert en Marie Thielemans - Bayembe

*de kinderen van Frida*

zijn broers, zus, schoonzussen, tante, neven en nichten

de broers, zus, schoonbroer en schoonzussen van Frida

de families Moeys - Van Hecke en Thielemans - Verstappen

Met dank aan Linda en Rita voor hun bijzondere steun,  
het thuisverplegingsteam van het Wit-Gele Kruis en  
al diegenen die hem een warm hart toedroegen.

Rouwadres  
Fam. Moeys - Verstappen - Thielemans  
p/a Melkouwensteenweg 27 - 2590 Berlaar

Jos zal herdacht worden tijdens de Eucharistieviering  
van zondag 16 juli 2017 om 10.30 u  
in de parochiekerk van Sint-Remigius te Beerzel.