

*Mijn hart kan ophouden met kloppen,
maar het houdt niet op
van jullie te houden*

de heer
Fonske Wuyts

Geboren te Berlaar op 20 september 1954
en zachtjes van ons heengegaan
in Monnikenheide te Zoersel op 14 juli 2017.

Dankbaar om zijn leven onder ons,
nodigen wij u uit om afscheid te nemen van Fonske
tijdens de plechtige uitvaartliturgie
**in de parochiekerk van Sint-Rumoldus te Berlaar-Heikant
op donderdag 20 juli 2017 om 11.30 uur,**

waarna we zijn urne een plaats geven in het urnenveld
op de begraafplaats Hemelshoek te Berlaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk
vanaf 11.10 uur.

Gebedswake op dinsdag 18 juli 2017 om 19.00 uur
in voornoemde kerk.

Gelegenheid een laatste groet te brengen aan Fonske
in rouwcentrum 'Van den Broeck',
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)
op dinsdag na de gebedswake.

Dit melden u met diepe droefheid

Victor † en Maria † Wuyts - Vercammen

zijn ouders

Paul en Annie Wuyts - Daems

Koen en Sarah Tas - Wuyts

Michaël en Dorien Struyf - Wuyts

Neal

*zijn broer en schoonzus
zijn neven en nichten*

zijn ooms, tantes, neven en nichten

de families Wuyts - Vercammen

Met dank aan de gasten en het personeel van Monnikenheide.

Rouwadres
familie Wuyts - Vercammen
p/a Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar