

*Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.  
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.  
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.  
Je wilde graag verder maar verloor dit gevecht.*

de heer  
**Eddy Verloy**

echtgenote van mevrouw  
**Vera Lievens**

lid van Putse Petanqueclub

Geboren te Lier op 10 september 1953  
en na een moedige strijd, in het bijzijn van zijn familie  
zachtjes van ons heengegaan in het Imeldaziekenhuis  
te Bonheiden op 4 februari 2019.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Eddy  
tijdens de plechtigheid in de aula van begraafplaats  
"Hemelshoek" te Berlaar (zijstraat Smidstraat)  
**op zaterdag 9 februari 2019 om 11.00 uur,**  
waarna zijn urne een plaatsje krijgt in het urnenveld.  
Samenkomst aan de aula om 10.45 uur.

Er kan een laatste groet gebracht worden aan Eddy,  
in rouwcentrum 'Van den Broeck',  
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)  
op woensdag en donderdag van 19.00 u tot 20.00 uur.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Vera Lievens

*zijn echtgenote*

Filip en Myriam Verloy - Robaer

Lukas

Evy Verloy

Liam, Arthur, Mila

*zijn kinderen en kleinkinderen*

delen verder mee in dit verdriet

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  
de families Verloy - Salvo en Lievens - Peeters

Met dank aan het thuisverplegingsteam van De Voorzorg,  
de dokters en de verpleging van het Imeldaziekenhuis en  
het huisdoktersteam van Dr. J. Mertens voor de goede zorgen.

Rouwadres:

Familie Verloy - Lievens

p/a Melkouwensteenweg 27 - 2590 Berlaar