

*Wij willen u rust geven, al is vol droefheid ons hart.
U zien lijden, en niet kunnen helpen, was onze smart.*

de heer

Juul Van Rompaey

weduwnaar van mevrouw
Gusta Geysmans

lid van Samana Sint-Pieter

Geboren te Berlaar op 7 juli 1928
en zachtjes van ons heengegaan
in wzc Sint-Augustinus te Berlaar op 26 februari 2019,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Dankbaar om zijn leven onder ons,
nodigen wij u uit om afscheid te nemen van Juul
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk

Sint-Lambertus te Gestel

op dinsdag 5 maart 2019 om 10.00 uur,

waarna we hem te ruste leggen in het familiegraf
op de begraafplaats Hemelshoek te Berlaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in het zaaltje naast de kerk vanaf 9.40 uur.

Gebedswake op maandag 4 maart 2019
om 19.00 uur in voornoemde kerk.

Gelegenheid tot groeten van Juul
in rouwcentrum 'Van den Broeck',
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)
op maandag na de gebedswake.

Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van

Myriam en Eddy Van Rompaey - Verstappen

Yves en An Verstappen - Janssens

Marte, Fien

Kristof en Stefanie Verstappen - Timmermans

Alexander

zijn kinderen,

klein- en achterkleinkinderen

Delen verder mee in dit verdriet

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families

Van Rompaey - De Herdt en Geysmans - Tilemans

Met dank aan het personeel van wzc Sint-Augustinus, in het
bijzonder de afdeling Hazeldonk, en Dokters & Co voor de
goede zorgen.

Rouwadres

familie Van Rompaey - Geysmans Juul
p/a Melkouwensteenweg 27 - 2590 Berlaar