

*Ons moeder, ze droeg haar zorgen
Ze droeg ze met een blij gelaat
Ze hield zoveel voor ons verborgen
De moederliefde kent geen maat.*

mevrouw
Josepha Vandergeeten
-Jo-

Geboren te Lubbeek op 6 oktober 1957
en zachtjes van ons heengegaan
in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 28 maart 2019.

De familie nodigt u uit om samen
afscheid te nemen van Jo tijdens de plechtigheid
in de aula van begraafplaats Hemelshoek
(zijstraat Smidstraat) te Berlaar
op vrijdag 5 april 2019 om 11.00 uur,
gevolgd door de asverstrooiing.

Samenkomst aan de aula om 10.45 uur.

Gelegenheid tot een laatste groet aan Jo
in rouwcentrum 'Van den Broeck',
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)
op woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Joris Cool
Fried Cool

haar zonen

Pierre en Ingrid Vandergeeten - Elsemans

haar broer en schoonzus

Anna Drent

Paul en Marianne Van den Eynde - Aerts en kinderen

haar goede vrienden

Delen verder mee in dit verdriet

de families Vandergeeten - Peeters

Met dank aan haar vrienden en het verplegend personeel
van het H.-Hartziekenhuis voor hun goede zorgen.

Rouwadres

familie Jo Vandergeeten

p/a Melkouwensteenweg 27 - 2590 Berlaar