

Omdat we geloven dat het leven van moeder  
nu samen met vader verder gaat.  
Dat de liefde sterker is dan de dood,  
bidden we samen voor

mevrouw

## Julienne Meys

weduwe van de heer  
**Gerard Schroyens**

Lid van Samana Berlaar.

Geboren te Heist-op-den-Berg op 28 april 1926  
en zachtjes in familiekring van ons heengegaan  
in het H.-Hartziekenhuis te Lier  
op 2 april 2019.

Dankbaar om haar leven onder ons,  
nodigen wij u uit om afscheid te nemen van Julienne,  
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in

**de parochiekerk van Sint-Lambertus te Gestel  
op dinsdag 9 april 2019 om 11.30 uur.**

De bijplaatsing van de urne in het urnenveld  
op de begraafplaats Hemelshoek te Berlaar,  
zal plaatsvinden in intieme kring.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk  
vanaf 11.10 uur.

Gelegenheid tot groeten van Julienne in rouwcentrum  
'Van den Broeck', Melkouwensteenweg 27, Berlaar-Heikant,  
op zondag van 11.00 tot 12.00 uur.

Julienne leeft verder in het hart en de herinneringen van

Stan en Maria Daelemans - Schroyens  
Oscar en Chris Vankesbeeck - Schroyens

*haar kinderen*

Karl en Ann Daelemans - Goovaerts

*haar kleinkinderen*

delen verder mee in dit verdriet

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  
de families Meys, Schroyens, Ooms en Verlinden

Met dank aan dokter Malfait en het personeel van de palliatieve  
eenheid van het H.-Hartziekenhuis.

Een speciaal woord van dank aan de burens voor de warme  
genegenheid die Julienne mocht ontvangen.

Rouwadres  
familie Schroyens - Meys Julienne  
p/a Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar

*Julienne zal herdacht worden tijdens de Eucharistieviering  
van zondag 19 mei 2019 om 11.00 uur  
in de parochiekerk Sint-Lambertus te Gestel.*