

“ Het enige wat ik verlang:  
wonen in het huis van de Heer,  
alle dagen van mijn leven”

Ps. 27

Gelovend in de verrijzenis,  
leggen wij liefdevol in Gods handen het leven van

ZUSTER LUCIE

*Maria Theresia Wuyts*

Algemeen overste van de Grauwzusters van Antwerpen

Zij werd geboren te Langdorp op 12 februari 1920  
Zij sprak haar kloostergeloften uit te Antwerpen op 24 april 1941  
en overleed te Berlaar op dinsdag 10 maart 2020

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met haar familie  
en medezusters de verrijzenisliturgie te vieren in de parochiekerk  
van St. Rumoldus, Aarschotsebaan 50, te Berlaar-Heikant  
op **dinsdag 17 maart 2020 om 10.00 uur.**

Samenkomst en begroeting in voornoemde kerk vanaf 9.45 uur.

Na de koffietafel zullen we haar in intieme kring te ruste leggen  
bij haar medezusters op de gemeentelijke begraafplaats  
te Merksem, Zwaantjeslei 101.

U kan Zuster Lucie een laatste groet brengen in het funerarium  
'Balder' Dorpsstraat 24 te Berlaar op maandagavond  
van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Dit melden u in gelovig vertrouwen:

De Grauwzusters van Antwerpen  
De Voorzitster en Leden van de Raad van Bestuur van de Grauwzusters

Louist† en Juliet† Vernelen - Wuyts  
Theofiel† en Paulien† Sempels - Wuyts  
Alfonst† en Maria† Wuyts - Van Bael  
Jef en Paula Wuyts - Lemmens  
René† en Leonie Aertsgeerts - Wuyts  
Jules en Anna† Wuyts - Heiremans  
Theo† en Anna Van Dingenen - Wuyts  
En hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Wuyts en Verbeeck.

Met oprechte dank aan haar huisarts, het zorgteam van  
het woonzorgcentrum Kloosterhof te Berlaar en allen  
die haar met warmte omringd hebben.

Rouwadres:  
Grauwzusters van Antwerpen  
Vicariaat Religieuzen  
Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen

Beste familie, vrienden en medezusters als gevolg van de maatregelen die onze regering heeft  
genomen, zijn we overgegaan naar alarmfase 2 om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

**Daarom hebben wij besloten de verrijzenisliturgie van  
dinsdag 17 maart 2020 uitsluitend in intieme kring te houden.**

Zodra er terug publieke plechtigheden mogen plaatsvinden houden  
wij jullie op de hoogte wanneer er een dankviering zal plaatshebben.